



www.geloofwaardigopvoeden.nl

Geloofwaardig opvoeden

Centrum voor christelijke ouders

Wat biedt Geloofwaardig opvoeden?

Geloofwaardig opvoeden is het centrum waar ouders terecht kunnen voor toerusting en materiaal voor de christelijke opvoeding van hun kind. Het beste aanbod komt samen op dit interkerkelijke online platform, makkelijk vindbaar en toegankelijk voor ouders. Geloofwaardig opvoeden onderscheidt zich met bijbelgetrouw en hoogwaardig materiaal in een eigentijdse vormgeving.

Voor de ouder die christelijk wil opvoeden

Geloofwaardig opvoeden staat naast ouders die willen ontdekken hoe ze hun kind bij de Bijbel kunnen opvoeden in de wereld van vandaag. Om hen hierin te inspireren, bemoedigen en toe te rusten biedt Geloofwaardig opvoeden een online inspiratieplein en plaatselijke toerusting.

Praktisch materiaal voor elke speciale dag

Op het online inspiratieplein vinden ouders artikelen, interviews, boekrecensies, blogs en tips. Ook is er praktisch materiaal te downloaden om te gebruiken met kinderen. Zoals gebedskaartjes, vragen voor bij het Bijbellezende, gesprekskaarten en ideeën voor gezinsmomenten met verwerkingen voor kinderen rond een Bijbels thema.

Rondom christelijke feestdagen en andere speciale dagen in het kerkelijk jaar zijn er tegen betaling in de webshop uitgebreide materialen te bestellen om te gebruiken in het gezin. Verder zijn de meeste materialen gratis te gebruiken. Dat geldt ook voor de online cursussen en het materiaal voor opvoedkringen die op het inspiratieplein te vinden zijn. Ouders leren vanuit de Bijbel naar de opvoedpraktijk te kijken en krijgen concrete ideeën aangereikt die in het gezin uitgevoerd kunnen worden.

Het inspiratieplein is een plek waar ouders heerlijk kunnen grasduinen, ideeën opdoen en antwoorden vinden op opvoedvragen.

Toerusting voor ouder in elke kerk of school

Het is waardevol als ouders, bijvoorbeeld binnen de kerkelijke gemeente of op school, samen in gesprek zijn en blijven over de opvoeding. Het team van Geloofwaardig opvoeden denkt graag mee over hoe ouders plaatselijk ondersteund kunnen worden in de opvoeding. Voorbeelden van thema's voor plaatselijke toerusting zijn: 'Bidden en zingen in het gezin', 'De doop - een leven lang hoop', 'Met je kind in gesprek over geloof', 'Altijd online?! - over media-opvoeding' en 'Weerbaarheid'.

Het beste aanbod van materiaal en toerusting komt samen op het online inspiratieplein, makkelijk vindbaar en toegankelijk voor ouders.



ONZE PIJLERS



Kind & Ontwikkeling

Elk kind ontwikkelt zich op een unieke manier. Tegelijkertijd maakt ieder kind dezelfde ontwikkelingsfasen door. In iedere fase is het de kunst om goed aan te sluiten bij het kind. Want het maakt uit of je met een peuter of met een puber praat over mediagebruik, seksualiteit of emoties.



Kind & Ouder

Werken aan een warme band tussen ouder en kind is van groot belang voor de hechting en ontwikkeling van het kind. Zo ook voor de geloofsofvoeding. Vanuit een behoefte aan verbondenheid zal het kind de woorden en daden van een ouder eerder overnemen als de band goed is.



Kind & Geloof

Door de doop heeft God bevestigd dat dit kind Hem toebehoort. Ouders hebben beloofd het kind te onderwijzen. Samen Bijbellezen, bidden, naar de kerk gaan, de christelijke feesten vieren en stilstaan bij de doop.



Toerusting & Advies

Geloofwaardig opvoeden biedt toerusting aan ouders via kerken en scholen en andere verbanden waar ouders samen komen. Het aanbod bestaat uit toerusting op locatie, materiaal voor opvoedkringen en online cursussen. Voor kerkelijke gemeenten is er advies en begeleiding in het ontwikkelen van visie en/of activiteiten gericht op opvoedondersteuning onder ouders. Op www.geloofwaardigopvoeden.nl zijn deze diensten uitgewerkt en aan te vragen.

De kracht van samen

Geloofwaardig opvoeden onderscheidt zich door interkerkelijk ouders te bedienen met kwalitatief hoogwaardig en bijbelgetrouw materiaal, van de eigen organisatie en organisaties met een vergelijkbare visie. Zo worden ouders geholpen in de christelijke opvoeding met inhoud die zij herkennen en vertrouwen. Uiteindelijk met het doel dat de Heilige Geest door kwetsbare, zondige en afhankelijke ouders heen werkt, zodat kinderen van dood levend worden gemaakt door de stem van de levende God.

Geloofwaardig opvoeden stimuleert samenwerking tussen christelijke partijen die ondersteunen in de opvoeding.



Zoek gericht naar materiaal en werkvormen voor thuis. Voeg ze toe aan het persoonlijke 'inspiratielijstje'.

Geloofwaardig zijn als ouder?

Geloofwaardig opvoeden

Kinderen en jongeren leren door te kijken. Ze kijken beter dan ze luisteren. En wat ze zien aan ouders, daar leren zij van. Zien kinderen dat ouders doen wat ze in woorden aan hen meegeven? Dan zijn ouders geloofwaardig, betrouwbaar. Geloofwaardig opvoeden betekent ook: opvoeden op een manier die past bij ons geloof. "Wandel waardig aan de roeping waarmee u geroepen bent", schrijft Paulus in Efeze 4. God roept ouders bij de doop van hun kind op om het kind christelijk op te voeden en te onderwijzen. Willen ouders kunnen onderwijzen, dan moeten zij zichzelf ook laten onderwijzen. Het geloofwaardig opvoeden van kinderen begint met als ouder zelf veel tijd doorbrengen bij een open Bijbel. Zittend aan de voeten van de Heere Jezus. Dat is geloofwaardig voor kinderen.

Praktijk

Opvoeden is een zoektocht naar kennis, wijsheid en geduld. Soms missen ouders inzicht, creativiteit of moed. Tegelijkertijd blijft de verantwoordelijkheid om kinderen op te voeden zoals God het vraagt: naar Zijn Woord, tot Zijn eer. Gods woorden doorgeven én doen. Samen met het kind bidden, Bijbel lezen en wijzen op de Heere Jezus. De praktijk van de christelijke opvoeding is weerbarstig. Soms slokt het dagelijks leven alle tijd en energie op. En als een ouder dan met de Bijbel aan tafel zit, vindt het kind allerlei andere dingen belangrijker. Hoe kan je Gods Woord aan het kinderhart brengen? Bewust nadenken over de geloofsopvoeding is helpend en goed.

Vaderschap in de Bijbel

In hoeverre speelt het thema vaderschap in de Bijbel een rol? Wat is de rode draad die daarin opvalt?

Ontwikkeld door Nico van der Voet

In twintig filmpjes nemen zes sprekers je mee langs allerlei aspecten rond het thema 'Kind en geloof'.

Geloofwaardig opvoeden betekent ook: opvoeden op een manier die past bij ons geloof.

Neem contact met ons op voor meer informatie.



Thera Bravenboer helpt u verder.

thera@geloofwaardigopvoeden.nl • 06 27 09 26 35


Geloofwaardig
opvoeden

Volg ons:



www.geloofwaardigopvoeden.nl