

De grote hervormer, Johannes Calvijn

kleuteridee.nl

Zang



De gro - te her - vor - mer, Jo - han - nes Cal - vijn,
In Frank - rijk ge - bo - ren, was door God ver - ko - ren,
Om in de ver - vol - ging, Zijn die - naar te zijn.



1. De grote hervormer,
Johannes Calvijn,
In Frankrijk geboren,
Werd door God verkoren,
Om in de vervolging,
Zijn dienaar te zijn.
2. Al jong werd hij doctor.
Hij was zeer geleerd.
Hij ging onderzoeken,
En las vele boeken,
Van Luther toen werd hij,
Door God zelf bekeerd.
3. Toen kwam de vervolging,
Door Rome bewerkt,
Maar hij bleef nog schrijven,
Aan het boek dat zou blijven,
Calvijns institutie,
Heeft velen gesterkt,
4. Op grond van de Bijbel,
Heel helder en klaar,
Mocht hij toen bestrijden,
Wat de Rooms en belijden,
Gods vrije genade,
Die kwam openbaar.

