

WEEK 3

Ruth 3

Maandag

Lees Ruth 3: 1-2

1. Waar denk jij aan bij rust? Zie je uit naar rust? Hoe vind jij rust in deze vakantietijd?
2. Waar denkt Naomi aan als ze over rust spreekt? Lees evt. ook de Bijbel met uitleg en de kanttekeningen.
3. Wat verlang jij voor jezelf en voor je kinderen?
4. Hoe spreekt Naomi haar schoondochter aan? Wat blijkt daaruit?

Dinsdag

Lees Ruth 3:2-6

1. Waarom verwacht Naomi hulp van hun bloedverwant? Waarom stuurt ze Ruth naar Boaz? Lees ook Deuteronomium 25:5-6
2. Hoe maakt Ruth zich klaar om naar Boaz toe te gaan?
3. Hoe bereid jij je voor als je een ontmoeting met de Heere mag hebben door Zijn Woord te lezen/horen?
4. Was het een goed advies van Naomi? Zie ook kanttekening 9 bij vers 4.
5. Ruth gehoorzaamt haar schoonmoeder. Hoe ga jij om met het advies van je (schoon)ouders (als je die nog hebben mag)? Zie ook Exodus 20:12.

Woensdag

Lees Ruth 3: 7-9

1. In vers 7 lees je dat Boaz' hart vrolijk was. Waar wordt jouw hart vrolijk van? Is het zoals in Richteren 16:25, zoals in Psalm 51:14 of op een andere manier?
2. Ruth sluipt naar Boaz toe en legt zich aan zijn voeten neer. Er zit hier een kantelpunt in het boek Ruth. Het kan twee kanten op gaan, of hij stuurt haar weg (en doet haar schande aan) of hij wordt de lossen van haar en haar schoonfamilie. Zie je een overeenkomst met geloven in het je overgeven ongeacht wat de uitkomst wordt? Weet je daar voorbeelden bij uit de Bijbel?
3. Vorige week ging het ook over het schuilen onder de vleugels van de HEERE (Ruth 2: 12). Nu vraagt Ruth aan Boaz om zijn vleugel (of: de slip van zijn mantel) over haar uit te slaan. Wat houdt dit schuilen in? Je kunt ook een tekening maken om dit beeld duidelijker te maken. Blader terug naar wat je vorige week donderdag opschreef.
4. Indirect vraagt Ruth aan Boaz of hij met haar wil trouwen. Ze wil graag bij hem schuilen. Wat vind je in het beeld dat een man zijn vrouw geborgenheid biedt, zoals Christus zorgt voor Zijn gemeente? Zie ook Efeze 5:23 en het huwelijksformulier: Eerstelijkt zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandiglijk leidende, zoudt onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja, gelijk Christus het Hoofd, de Wijsheid, de Troost en de Bijstand Zijner gemeente is.

Donderdag

Lees Ruth 3: 10-11

1. Boaz noemt Ruth gezegend door de HEERE. Waaruit blijkt dat Ruth gezegend is?
2. Wat bedoelt Boaz met de eerste weldadigheid/ blij van goedertierenheid? Zie Ruth 1:8; 2:11
3. Lees vers 11a nog eens. Waarin lijkt Boaz hier op de Heere Jezus?
4. Boaz noemt haar een deugdelijke vrouw (Hebreeuws: 'esjet chajil). Datzelfde Hebreeuwse woord chajil

wordt ook in Ruth 2:1 gebruikt voor Boaz. Chajil betekent volgens de Studiebijbel 'van waarde' of 'uitmuntend'. Je kunt over een deugdelijke vrouw ook lezen in Spreuken 31:10 en volgende verzen. Kan dat van jou gezegd worden? Als je hier niet aan kunt voldoen, breng het in gebed voor de Heere en vraag of Hij je uit genade een deugdelijke, waardevolle vrouw wilt maken.

Vrijdag

Lees Ruth 3: 12-18

1. Welke belofte geeft Boaz in vers 13? Hoe stellig is hij daarin?
2. Boaz is bezorgd over Ruths reputatie. Zie vers 14. Vind jij het belangrijk een goede reputatie te hebben? Waarom is dat belangrijk voor Boaz?
3. Ruth komt niet met lege handen thuis. Hoeveel is zes maten?
4. Hoe lijkt Boaz op de Heere Jezus in het uitdelen van zegeningen?

Weekend

1. Wat heb je deze week geleerd over Boaz, Ruth en Naomi? Schrijf het op.
2. Lees vers 18 nog eens door. Naomi roept Ruth op om stil, rustig af te wachten. Zou dat moeilijk voor haar geweest zijn?
3. Kan jij goed afwachten tot God antwoord geeft op jouw gebeden?
4. Welke bemoediging geeft Naomi aan Ruth? Is dat ook een bemoediging voor jou, als je Boaz met vergelijkt met de Heere Jezus?
5. Zing Psalm 37



Het gezinsmoment van deze week vind je op de volgende pagina.



Uitzien naar rust

Dit gezinsmoment gaat over Ruth en Naomi die rust zoeken. Ze zoeken iemand die voor hen kan zorgen. Ze zien uit naar verlossing en wachten met geduld, in vertrouwen op God. De kinderen leren dat je soms moet wachten op een antwoord van de Heere God. De kinderen zien dat je hiervoor geduld nodig hebt en vertrouwen op de Heere.

Intro

Variant 1

Nodig: dobbelsteen en snoepjes

Hoeveel geduld heb jij om te wachten?

Leg een handvol snoepjes op tafel. Laat de kinderen om de beurt met de dobbelsteen gooien. Zeg tegen ze: je mag pas een snoepje pakken, als jij 3 of 6 gooit. Kunnen ze wachten?

Variant 2

Print een plaatje uit van vogels die op hun nest zitten.

Wat zou er gebeuren met de eieren als de moedervogel ongeduldig wegvliegt? Kijk op internet op hoe lang verschillende vogels moeten broeden, voordat de eieren uitkomen. Er zijn meer dieren, die erg geduldig zijn. Kun je hier voorbeelden van noemen en/ of filmpjes daarover vinden?

Bijbelgedeelte(n)

Ruth 3

Je kunt dit Bijbelgedeelte op verschillende manieren behandelen, passend bij de leeftijd of bij het karakter van je kind. Een verhaal voor het jongere kind, een gesprek met platen of een Bijbelstudie (oudere kind). Met een stukje verdieping kun je nog verder ingaan op het thema.

Bijbelverhaal

Lees uit een kinderbijbel het verhaal over Ruth en Boaz (Ruth 3) of kijk en luister naar het verhaal in de video op de website (vanaf minuut 5.49)

www.geloofwaardigopvoeden.nl/gezinsmomentRuth3



Platen en gesprek

Scan de QR-code en bekijk het portret van Ruth, geschilderd door Anneke Kaai. Als je goed kijkt zie je dat de ene helft van haar gezicht anders is dan de andere helft. Welke gevoelens zie je? Welke helft vind jij passen bij het verhaal uit Ruth 3? Waarom?

Bijbelstudie

Lees Ruth 3:6-13 met de kinderen, om en om een vers. Bespreek daarna samen de volgende vragen:

- » Wat vraagt Ruth aan Boaz in vers 9?
- » Wat zegt hij over Ruth in vers 11?

Uitleg: Ruth heeft goedertierenheid laten zien. Ze is goed voor haar schoonmoeder. Ze heeft een gunnend karakter.

- » Lees ook vers 18. Wat moet Ruth doen? Lijkt jou dat makkelijk of moeilijk? Waarom?

Verdieping

Onderzoek wat 'lossen' is. Bijvoorbeeld in de Bijbel met uitleg, of via de link die je vindt op de website. Onderzoek ook waarin Boaz lijkt op de Heere Jezus. Wat heeft 'lossen' met 'Verlosser' te maken?

Activiteiten

Kies uit onderstaande activiteiten wat past bij jouw kind(eren).

Bewegen

Nodig: theedoek of andere doek

In deze oefening ervaar je hoe het is om blind op iemand te vertrouwen. Doe een blinddoek voor bij één van de kinderen. Laat een ander kind of jijzelf de geblinddoekte door de kamer begeleiden. Zorg dat de geblinddoekte zich niet stoot. Begeleidt met woorden en/of leidt aan de arm mee.

Knutselen: korenaren

Nodig: vierkant canvasdoek of plankje, pasta (spaghetti en penne), sterke lijm, spuitlak (goud), kaartje met Bijbeltekst

- » Leg de spaghetti op het canvasdoek of plankje. Plak deze stokjes vast.
- » Zet een streepje lijm naast de bovenkant van de spaghettistokjes waar je de (mini-)penne op plakt.
- » Laat het geheel goed drogen.
- » Spuit het werkje met een spuitbus verf.
- » Plak het tekstkaartje erbij.

Experimenteren

Wie heeft het meeste geduld? Maak deze opstelling en probeer zo hoog mogelijk te komen.

Nodig: ijsstokjes, blokje, bekertjes.

Filosoferen

Lees vers 18 van Ruth 18. Waarom moet Ruth rustig gaan zitten en wachten? Denk met elkaar na over de volgende stelling: 'Als je wacht op een antwoord van God, hoef je niets te doen.'

Bijbeltekst(en) memoriseren

Kies één van onderstaande Bijbelteksten en zet deze op een centrale plek, het liefst met ondersteunende spullen (afbeelding Ruth op het land, knutsel korenaren, afbeelding van biddende handen). Spreek dagelijks met elkaar de tekst hardop uit. Leg moeilijke woorden eventueel uit, en herhaal deze uitleg totdat de kinderen zelf aangeven dat ze de betekenis kennen. **Jesaja 30:18** | **Psalm 37:7a**

